

1.  
*Skriv ut alla sidorna.*



2.  
*Skär eller klipp dem på längden och  
sortera i sidnummerordning (1-9).*



3.  
*Häfta ihop dem! Klart!*



# SNAPSVISOR

## *sommar*

*Säbb & Blomqvist*  
RESTAURANG CATERING

[www.sabb-blomqvist.se](http://www.sabb-blomqvist.se)

## **Jag tror**

*Melodi: Jag tror på sommaren*

Jag tror, jag tror på akvavit  
jag tror, jag tror på dynamit  
den ger en kraft att sjunga ut  
och inga krämpor blir akut.  
Man glömmer vardagslivets jäkt  
och känner stundens ruseffekt.  
En snaps, en skål, en truddelutt  
och sen så tar vi våran hutt.

## **Så höj nu glaset**

*Melodi: Var nöjd med allt som livet ger*

Så höj nu glaset till en skål  
och drick så mycket som du tål.  
Glöm bort att du är gammal, ful och trist.  
Var glad och nöjd, för som du vet  
blir du snart pank och riktigt fet.  
Och allt du tänker på är vad du mist.

## **Vi tar oss en sup**

*Melodi: Vi går över daggstänkta berg*

Vi tar oss en sup då och då, fallera.  
Men de får ej vara för små, fallera.  
Och sorgerna vi glömma, när glaset vi  
tömma.  
Ja då blir vi glada som få, fallera.

Vi går över ån efter sprit, fallera.  
Vi går ej efter vatten över ån, fallera.

Sup kära bröder, så ögonen blöder.  
Vi går över ån efter sprit, Akvavit.

## **Jag har inte fått nån sup**

*Melodi: Sov du lilla videung*

Jag har inte fått nån sup därför  
är jag blyger.  
I min mages tomma djup  
hämningarna smyger  
Men om blott jag får en tår  
hämningar ur kroppen går,  
rodnar inte mera  
Väntar blott på flera.

## **Bärs, bärs och en snaps**

*Melodi: Bä, bä, vita lamm*

Bärs, bärs och en snaps  
och så lite sill.  
Ja, ja, var nu glad  
och drick sommarn till!

## **Flickan i Havanna**

*Melodi: Flickan i Havanna*

Flickan i Havanna  
hon har tomt i börsen sin,  
och kan inte bjuda  
karln sin uppå vin.  
Men den svenska flickan har  
alla sina pengar kvar.  
Sjunger utan krus och prål:  
-Skål, minne herre, skål!

## **Imse vimse finkel**

*Melodi: Imse vimse spindel*

Imse vimse finkel  
smakar bara skit  
vi vill bara hinka  
genomskinlig sprit  
Upp stiger solen  
torkan sätter in  
Imse vimse blir man  
utav brännevin!  
SKÅL!

## **Halvan**

*Melodi: Med en enkel tulipan*

Nu med en ny stadig krök  
på armen gör vi försök  
att lyfta glaset – att lyfta glaset  
som står och väntar.  
Håll blicken fäst vid glasets rand  
och inte darra på hand  
nu allesammans – nu allesammans  
på munnen gläntar.  
En liten nubbe så här placerad  
i ena handen sig bättre gör  
än tio liter uppå systemet  
och inga pengar köpa för.  
Spill inga droppar på ditt bord  
och spill ej några mer ord  
nu tar vi Halvan – nu tar vi Halvan  
Som står och väntar.

## **Vi tar oss en sup**

*Melodi: Vi går över daggstänkta berg...*

Vi tar oss en sup då och då, fallera.  
Men de får ej vara för små, fallera.  
Och sorgerna vi glömma, när glasen vi tömma.

Ja, då blir vi glada som få, fallera.  
Vi går över ån efter sprit, fallera.  
Vi går ej efter vatten över ån, fallera.  
Sup kära bröder, så ögonen blöder.  
Vi går över ån efter sprit, AKVAVIT!

## **I vänner lag**

*Melodi: Tre trallande jäntor*

Vi äro ett lag utav vänner  
som önska att läska som vår gom  
Vi tagga små nubbar som bränner  
tills flaskan blir alldeles tom.

tom, tom, tom.

För nubbar vill vi ha  
ja, nubbar ska vi ta,  
båd´ helan och halvan  
och terserna!

För nubbar nubbar vill ha  
ja, nubbar ska vi ta,  
båd´ helan och halvan och teserna.

## **Spritbolaget**

*Melodi: Snickerboa*

Till spritbolaget ränner jag  
och bankar på dess port.  
Jag vill ha nå't som bränner bra  
och får mig sketfull fort.  
Expediten sade godda',  
hur gammal kan min herre va'?  
Har du nå't leg, ditt fula drägg?  
Kom hit igen när du fått skägg!  
Nej, detta var ju inte bra,  
jag ska bli full ikväll.  
Då plötsligt en idé fick jag,  
dom har ju sprit på Shell.  
Många flaskor stod där på rad,  
så nu jag kan bli  
full och glad.  
Den röda drycken åkte ner,  
nu kan  
jag inte titta mer!

## **37:an**

*Melodi: 34:an*

Jag har druckit många punchar,  
blandat grogg i alla år  
svept en herrans massa cognac och  
vält 100.000 får  
- VA !??!  
Fått betongkeps utav rödvin, haft likör  
som måltidsdryck  
sabbat Chivas med en Cola, halsat folköl  
med en knyck  
Meen  
Nu e' de' slut på halvmesyrer nu ska  
blannevannet bort  
Här ska rationaliseras, proceduren  
göras kort  
Fina spriten flödar bäst i strupen utan  
fint manér  
så helt utan krusiduller går 37:an  
i magen ner

## **Bamses festvisa**

*Melodi: Bamsevisan*

Jag skall festa, ta det lugnt med spriten,  
ha det roligt utan att va' full.  
Inte krypa runt med festeliten,  
ta det sansat för min egen skull.  
Refr:  
Först en øl i torra strupen,  
efter det så kommer supen,  
i med vinet ner med punschen,  
sist en groggbuffé  
Jag blir skitfull, däckar först av alla,  
missar phesten, men vad gör väl de'?  
Blandar hejdlöst øl och gammal filmjolk,  
kastar upp på bordsdamen breve'.  
Spyan rinner nerför ylleslipsen,  
ravioli torkar i mitt hår.  
Vem har lagt mig under matsalsbordet,  
vems är gaffeln i mitt högra lår?

## *Leende guldbruna ögon*

*Vikingarna*

*(Allsång, gärna med bakgrundsmusik)*

Leende guldbruna ögon  
har jag förälskat mig i  
just dina guldbruna ögon  
så blå kan de aldrig mer bli  
Blickarna som du mig sänder  
tänder nå't varmt inom mig  
det är nå't härligt som händer  
som fångar och drar mig till dej  
Leende guldbruna ögon  
har jag förälskat mig i  
just dina guldbruna ögon  
så blå kan de aldrig mer bli  
Ögon som lockar och leker  
och som kan få mig att tro  
mjuka såsom sammet dom smeker  
dom utstrålar lugn och ger ro  
Leende guldbruna ögon  
har jag förälskat mig i  
just dina guldbruna ögon  
så blå kan de aldrig mer bli  
Leende guldbruna ögon  
har jag förälskat mig i  
just dina guldbruna ögon  
så blå kan de aldrig mer bli  
så blå kan de aldrig mer bli  
och Angostura!



## *Två mörka ögon*

*Sven Ingvars*

*(Allsång, gärna med bakgrundsmusik)*

Jag såg ett ljus i dina ögon,  
ett ljus som ännu lever kvar.  
Jag minns så väl den första gången, min  
vän.  
Vi möttes, det var sommar,  
och jag fann kärleken.  
Två mörka ögon, och leendet Du gav mig  
och ingenting var längre som förut.  
Den varma känsla, som bor någonstans  
inom dig förändrade mitt liv på en minut.  
Två mörka ögon, och kärlekslågor tändes  
som värmdde mig och lyst upp min väg.  
Den blick Du gav mig, så underbar den  
kändes,  
den sommaren för länge sen, då jag fann  
kärleken.  
Det fanns en sång på dina läppar,  
en sång som Du lärde mig förstå.  
Jag minns så väl de vackra orden, min  
vän,  
Du lärde mig den sommar'n, när jag fann  
kärleken.  
Lille sup lille sup  
melodi: Lille katt  
Lille sup, lille sup,  
lille söte supen  
nu ska du, nu ska du,  
ner igenom strupen

## **Mitt eget Blue Hawaii**

*Vikingarna*

*(Allsång, gärna med bakgrundsmusik)*

När reser jag till söders land, till varm och solig strand

Jag surfar över vågorna som tar mig in till land.

Där flickorna som dansar, hula hula natten lång

I takt med vindens melodi sjunger vi en sång

I vårt eget

Blue Hawaii, i vårt eget blue Hawaii

Blue Hawaii, i vårt eget blue Hawaii

Hand i hand på en solig strand

Nu är vi här i söders land i vårt eget blue hawaii

Hon binder en fin blomsterkrans och hänger runt min hals.

Där under sköna palmerna jag bjuder upp till dans.

Vi vandrar tätt intill varann i kvällens solnedgång

Och ukelelen spelar upp havets egen sång

I vårt eget

Blue Hawaii, i vårt eget blue Hawaii

Blue Hawaii, i vårt eget blue Hawaii

Hand i hand på en solig strand

Nu är vi här i söders land i vårt eget blue Hawaii



## **Ljus och värme**

*Vikingarna*

*(Allsång, gärna med bakgrundsmusik)*

När mörkret nu har sjunkit ned

går jag stilla genom rummet, och många känslor drar i mig.

Vad ska framtiden ge?

För det arvet du ska bära kan bli tungt att ta med sig.

Kommer frågor? Kommer klander?

Kommer misstanke om svek?

Solen som gick ner i kväll,

den ska skina för dig, kära,

och fågelns frihet ska nog visa väg

och det ska bli

mycket ljus och mycket värme.

Tro och hopp det får du med dig.

Många tårar, tunga stunder

är jag rädd för att det blir.

När solen jagar natten bort

så kryper du intill mig.

Jag gömmer alla tunga tankar som var där igår.

I liv och skratt du frågar mej

om regnet och om solen,

och svaren som jag ger dig

hade inte jag igår.

Solen som gick ner i kväll,

den ska skina för dig, kära,

och fågelns frihet ska nog visa väg

och det ska bli

mycket ljus och mycket värme.

Tro och hopp det får du med dig.

Många tårar, tunga stunder

är jag rädd för att det blir.